

## שמרו על עצמכם!!!

עולמנו הנפלא מתחלק בין אנשים טובים לרעים, אם אין לכם הרבה כסף מיותר, אם אתם לא ממש עשירים, שמרו על כספכם. הזהרו מאנשים טובים!!

זו לא טעות! עם אנשים רעים אפשר להסתדר, אתם יודעים למה לצפות, מהיכן זה מגיע, יודעים להיזהר. אנשים טובים לעומת זאת, גורמים לכם להאמין בהם, להסיר את המגננות, ואז כשהעוקץ מגיע אין לכם מושג מאיפה זה נפל עליכם.

אין כאן עצות לחיים, מדובר על סיפור כואב שמסתובב כעת בינינו, וכשאני כותב כעת, אני מתכוון שברגעים אלו מן הסתם יש עוד אברך חרדי שמאבד את כספו, שלוות חייו, ובסיוכו גבוה גם את שלום הבית שלו.

מדובר ביהודי חביב, אמצע החיים עד מבוגר, זקנקן קצוץ, חרדי לחלוטין, כלפי חוץ כמובן. איש עסקים מצליח, אם נרצה לדייק, איש עסקים שעובד בשיטת מצליח.

הוא מחזיק בשלל כובעים, בעל חברת השכרת רכבים, גביר, נדיב, אבל הכובע המתאים ביותר הוא "הנוכל מבית שמש". כל השאר זה מסכות.

יש לו שלל שיטות, אבל נתמקד בשיטה הראשית. הוא מתחבר לאנשים במצוקה, אם מצוקה אישית, חובות וכד', אם מצוקה של מוסד שהם עומדים בראשו. תורם להם סכומים נדיבים, גורם להם להרגיש הכרת הטוב עצומה על הצדיק שנחלץ לעזרתם, ומחזק איתם את הקשר עוד ועוד.

בואו ונודה, כל אחד מאיתנו מצפה בסתר ליבו לגביר שיפתור לו את הבעיות, ליהודי היקר שיטפח על כתפו בשעה שהוא בוכה בכותל וייתן לו צ'ק שמן חוץ מכיסוי המשכנתא, כל מה שהוא עושה זה לשכנע אותם שהם אכן השיגו את מי שיעשה את זה.

הוא לא מבקש מהם כלום, פשוט כלום. רק נותן ונותן, אין לו עניין בפרוטות. המטרה שלו אחת, להשיג את צילום תעודת הזהות שלך, צילום פנים, צילום רישיון, ואם אפשר חתימה אחת או שניים על מסמכים כלשהם.

בעידן הדיגיטלי לא זקוקים ליותר, הוא יכול להוציא הלוואות ענק על שמך, לא הלוואות של מאה אלף ש, הלוואות ענק ממש. לשעבד את החיים שלך מאה שנה קדימה, להשאיר אותך בלי כלום, בלי דירה, בלי נכסים, בלי חיים. והוא עושה את זה.

וכאשר אחרי כמה חודשים מתחילים הבנקים לדרוש את הכסף, כשאתה מגלה שאתה בעל חוב של מיליון שו פחות או יותר, אין לך מה לעשות. אי אפשר להגיע לבנקים ולומר להם זה מישהו אחר, אף אחד לא יקבל את זה שנתת למישהו את תעודת הזהות שלך, חתמת לו על מסמכים, כי הוא הבטיח לו שיהיה טוב. זה לא עובד ככה. בן אדם צריך לשלם את מחיר טיפשותו, גם אם היא יקרה מאוד.

אז תקשיבו טוב. לא משנה מה קורה, לא משנה אם מבטיחים לכם מיליונים. לא משנה מי מבטיח, אם זאת אראלה ממפעל הפיס, או לאה מקופת העיר. אל תתנו בשום אופן את אמצעי הזיהוי שלכם. אל תחתמו על אף מסמך בלי לתת למישהו שמבין בזה לקרוא אותו. ובעיקר אל תאמינו לנדיבות של אנשים שרק רוצים לחטט לכם בחשבון הבנק כדי לעזור לכם. קשה להסתדר לבד, כולנו חיים במדינה הזאת. יותר קשה להסתדר עם עזרה, זה יכול להרוס אתכם.

לא מדובר בסיפור עתיק, משהו מהעבר הרחוק, האיש עדיין פעיל למרות כל התחקירים, למרות המשטרה, לא בבית שמש, בערים אחרות, זו המציאות המטורפת במדינה שלנו. שמרו היטב על הארנק שלכם, יש גנבים שם בחוץ.